

Inwijding in de belangrijkste instinctieve kracht van de Ontembare Vrouw : De Intuïtie

Deze inwijding loopt over een periode van negen maanden. Eenmaal per maand komen we met een vaste kleine groep vrouwen samen om de ontombare Vrouw in onszelf te ontmoeten. Doorheen deze ontmoetingen maar vooral door het innerlijke werk in de periodes er tussen leren we Haar wijsheid en kracht eigen te maken, **herstellen we de werking van de vrouwelijke intuïtie.**



Deelname aan deze reeks vraagt een **oprechte en doordachte keuze om je innerlijke zelf onder de loep te nemen en de intentie om de stem van je intuïtie, de wijsheid van de Ontembare en van je voormoeders, te volgen.**

Voor deze reeks is **geen ervaring in het innerlijke reizen vereist.** Deze oude Vrouwelijke kracht is zo eigen aan elke vrouw dat ik in al de jaren dat ik vrouwen begeleid naar dit innerlijke Zelf nog nooit heb meegemaakt dat een vrouw de weg naar Haar niet vond.

Voor deelnemers die wel al een relatie met de Ontembare Vrouw in zichzelf hebben opgebouwd kan deze reeks zorgen voor een verdieping van de integratie en vooral voor een krachtige manifestatie in de dagdagelijkse realiteit.

Ik kan je geen zekerheid en veiligheid beloven, dit zijn de beloften van het ego.

Maar mysterie, schoonheid, kracht, innerlijke groei en vreugde zullen je leven zeker kleuren.

Werkwijze:

We vertrekken vanuit het verhaal Vasalisa en haar ontmoeting met de Baba Jaga, zoals vertelt in het boek *De Ontembare Vrouw* geschreven door Clarissa Pincola Estés

Tijdens elke samenkomst werken we zowel op het bewuste als in het onbewuste niveau om concrete veranderingen in de dagdagelijkse realiteit te realiseren.

Bewuste niveau: we gaan na hoe de symboliek van het sprookje onze realiteit spiegelt.

Onbewuste niveau: we maken een sjamanistische zielenreis naar de Ontembare Vrouw en de innerlijke psychische krachten, creatieve en destructieve.

Praktisch:

- **De inschrijving geldt voor een bepaalde reeks van 9 avonden en de bijdrage is 270€.**

We starten om **20uur en eindigen rond 23.30uur.** Koffie of thee en versnaperingen vanaf 19.30uur.

Wanneer men door omstandigheden een avond niet aanwezig kan zijn, kan men deze avond in een andere reeks inhalen.

- Dinsdagavonden: 17 sept/ 8 okt/ 5 nov/ 3 dec/ 7 jan/ 4 feb/ 3 maart/ 31 maart/5 mei
- Woensdagavonden: 25 sept/ 16 okt/ 13 nov/ 11 dec/15 jan/12 feb/11 maart/ 1 april/29 april
- Donderdagavonden: 19 sept/10 okt/ 7 nov/5 dec/9 jan/6 feb/5 maart/ 2 april/ 30 april

- **Inschrijven kan enkel via spiegelenvrouwe@gmail.com**

Je bent pas ingeschreven na betaling op het rekeningnummer van Martine Hertogs BE16973141876274 (BICARSPBE22)

Omwille van de kleine groep heb ik besloten om geen annulatie toe te laten.

Bij afmelding is het wel mogelijk om een vervangster te zoeken.

- **Locatie: Zandstraat 3, 2070 Zwijndrecht**
- **Voor meer informatie neem gerust telefonisch contact op of via mail.**

Moge de Grote moeder het diepe water zijn dat je grootsheid spiegelt



Martine Hertogs
+ 32(0)476 435 784
spiegelenvrouwe@gmail.com
www.spiegelenvrouwe.com



Ervaringen van een deelnemer uit de reeks de ontombare zijn

Martine, jouw stem snijdt door merg en been, doet me sidderen en zinderen, doet mijn cellen dansen en bij wijlen boort ze gaten in dikke psychische muren, snijdt met chirurgische precisie net daar een bult weg, zodat de oplossing en het pad van genezing zich tonen. Je geeft je zo totaal aan het gebeuren van het innerlijk reizen dat ik me uitgenodigd voel hetzelfde te doen: me geven, zodat ik kan leren, met alle delen van mijn wezen, zodat ik kan groeien voorbij waar ik dacht dat ik was. **Amalia Vermandere**